

De impressie van het symposium *Hospitality: on a Pilgrim's Way of Justice and Peace*, bij de gelegenheid van de 70^e verjaardag van de Wereldraad van Kerken, door Dr. L. Mietus, docent en coördinator opleidingen van het Seminarium van de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland, i.s.m. PThU.

Tijdens het symposium gaat het om het thema *Hospitality: on a Pilgrim's Way of Justice and Peace*. Gastvrijheid dus, als sleutelbegrip voor allen die zich als pelgrims op de weg van gerechtigheid en vrede willen begeven. De eerste spreker is de uit Afrika afkomstige voorzitter van de Wereldraad, Mw. Dr. Agnes Abuom. Gastvrijheid gaat over delen, zegt zij. Je kijkt naar de ander zoals je wil dat er naar jou gekeken wordt.

Algemeen secretaris van de Wereldraad, Rev. Dr. Olav Fyske Tveit, vindt het naast ruimhartige vluchtelingenopvang belangrijk dat de Wereldraad eraan bijdraagt dat mensen niet meer vluchten: help anderen thuis te kunnen blijven wonen!

Dan volgt Mw. Mathilde Sabbagh, die de Nationale Evangelische Synode van Syrië en Libanon vertegenwoordigt. Een dag eerder had ik gehoord hoe moeilijk het voor haar was geweest om naar Amsterdam te komen, maar ze is er. Als haar gevraagd wordt of het niet een beetje goedkoop is als wij spreken over gastvrijheid in vergelijking met haar situatie, zegt ze: afwezigheid van oorlog betekent nog niet dat jullie het makkelijk hebben om gehoor te geven aan de evangelische roep tot gastvrijheid. Hoe verschillend onze situatie ook is, we wandelen op hetzelfde spoor. En hoe gaat u om met evangelisatie, vraagt iemand anders. Het gaat ons vooral om een christelijke manier van leven, luidt het antwoord. Wij geven moslims geen bijbels om hen over te halen christen te worden. In onze situatie is het belangrijker dat we leven als vreedestichters. Want alleen die gezindheid opent de weg voor samenleven. De vierde spreekster is Mw. Nalja Kassab, presidente van de WCRC, waar ook de Bond bij hoort. Zij is afkomstig uit Libanon en deelt haar ervaringen. Zij wijst op het verhaal over Maria en Martha in het Lucasevangelie. De gastvrije Martha wordt gecorrigeerd. Maria die aan Jezus voeten zit wordt geprezen. Waarom? Het gaat om je houding. Verlies je uit het oog waar het echt om draait bij gastvrijheid: ontmoeting, open staan voor anderen? En dan volgt een indrukwekkende uitspraak: 'Hospitality is one way to cure the world from radicalism', (Gastvrijheid is een van de manieren waarop je de wereld kunt genezen van radicalisme). Nu wordt haar verhaal heel concreet. Ze vertelt over de weerstanden die er in haar kerk waren tegen Syrische vluchtelingen. Dat veranderde toen haar kerk (zondags)scholen ging stichten en de gemeenteleden daadwerkelijk in aanraking kwamen met vluchtelingen. Nu is 'hospitality' een van de kernwaarden van haar kerk.

Mw. Mpho Tutu van Furth uit Zuid-Afrika verdiept het beeld van de pelgrim. Een pelgrim is iemand die met lege handen op weg gaat. Je komt niet iets brengen, maar je bent bereid iets te ontvangen. Dat is een kern van gastvrijheid. Zij spreekt diepe theologische noties uit: God is de mensgeworden God. Hij nam een menselijke gedaante aan (Fil. 2). Mensen zijn beeld van God. En al die verschillende mensen vormen een 'mozaïek'. Mensen zijn een mozaïek van Gods gelaat. Ze haalt Martin Luther King aan: 'Without justice, there can be no peace', (Zonder gerechtigheid kan er geen vrede zijn). Recht doen en vrede horen bij elkaar.

Tenslotte voert Mw. Kathleen Ferrier, oud-parlementariër en tegenwoordig hoogleraar aan de Asian University for Women, het woord. Zij benadrukt dat gastvrijheid begint met aandachtige nieuwsgierigheid (*curiosity*). De tegenstelling daarvan is ongeïnteresseerdheid. Je hebt je oordeel over anderen al klaar, meestal gebaseerd op de beeldvorming in de media.

24 augustus 2018