

ND 10 juni 2011

THEO BOER • universitair docent ethiek Protestantse Theologische Universiteit
nd.nl/opinie

ALSOF ALLE MANNEN SEKSUEEL INTIMIDEREN

... *Vrouwenrechtenactiviste en
advocate Gabi van Driem zet mannen
te veel weg als categorie die vrouwen
seksueel intimideert.*

In het interview dat Hugo de Bruijne heeft met vrouwenrechtenactiviste en advocate Gabi van Driem (ND 4 juni) geeft deze laatste stevig af op mannen. Journalistiek gesproken een mooi interview, maar tegelijk onthutsend dat een weldenkend en hoogopgeleid medeburger er anno 2011 mee wegkomt om op deze manier een oordeel te vellen over een hele categorie.

Ik ben de eerste om te beamen dat seksuele intimidatie uit den boze is. Daarbij baseer ik me mede op de Bijbel, waarin Jezus radicaal afrekenet niet alleen met het zichtbare en extreme kwaad, maar ook met het niet-zichtbare en meer subtiele. Maar wie dit artikel tot het einde toe leest, ontkomt niet aan de indruk dat een complete bevolkingsgroep wordt gepakt voor de wandaden van enkelingen. Hebben we dat in het verleden en het heden niet al vaker gezien? Stel je voor dat ik als ethicus zou zeggen: 'Altijd begint de Antilliaan die van de basisschool komt, te dealen'. Of: 'Er is een tijd geweest dat ik bijna getergd streed tegen Joden die uit waren op geld. Later ben ik beter gaan begrijpen waarom Joden altijd op geld uit zijn.' Of: 'Als ik in het bos ben en ik kom een of twee Nederlanders tegen, dan ben ik nooit bang. Kom ik een zigeuner tegen, dan vind ik dat soms beangstigend.' Of: 'Een kopt moet altijd

op zijn hoede zijn. Je ziet het in Egypte. Moslims worden vermoord, maar kopten worden eerst verkracht en dan vermoord.' Of: 'Veel homo's denken alleen aan seks. Ze kleden mij en andere mannen met hun ogen uit. Wat doe je als hetero met zo'n homo?' Of: 'Veel Nederlanders zijn krenge. Toch zijn meestal moslims het probleem. Ze denken dat ze zich alles kunnen permitteren en verplaatsen zich totaal niet in onze cultuur. Kijk maar eens naar Bin Laden, als afschrikwekkend voorbeeld.' Stuk voor stuk zijn dit uitspraken die, als je Jood, homo, moslim, Antilliaan of zigeuner door 'man' zou vervangen, regelrecht uit het gesprek met Van Driem zijn komen weglopen.

Als ik zulke uitspraken had gedaan, dan zou ik even zoveel keren zijn aangeklaagd door de genoemde bevolkingsgroepen en zou bekend zijn komen te staan als de risee van ethisch Nederland. Ik twijfel er niet aan dat Van Driem veel verhalen kent van vrouwen die door mannen worden gediscrimineerd, mishandeld, seksueel geïntimideerd, net zoals ik overigens advocaten ken die autochtone Nederlanders bijstaan die lijden onder criminaliteit van allochtonen. Maar zo'n advocaat doet er goed aan om geen complete bevolkingsgroepen weg te zetten. In de strijd tegen geweld tegen vrouwen heeft Van Driem in mij, net als in elke andere gewone man, een bondgenoot. Maar laat zij beseffen wat zij met het categorische gebruik van het woord 'man' ongemerkt ook aanricht. <