

Luther: vergoeding zonder prijskaartje

Het lutherjaar – of het reformatiejaar – staat op het punt te beginnen. Op 31 oktober, hervormingsdag, wordt dat internationaal ingeluid met een groot oecumenisch treffen in Lund. In die plaats in Zuid-Zweden werd in 1947 de lutherse wereldfederatie opgericht. Zelfs de paus zal aanwezig zijn. Gaan we vijfhonderd jaar reformatie herdenken of gaan we het vieren? En hoe staat het ervoor met het lutheranisme?

Vragen die zich afspelen op de grens van leven en dood – daar denk je anders over wanneer je rekent met God



Dr. Markus Matthias (59) is hoogleraar theologie en geschiedenis van Luther en het lutheranisme (lutherisme) aan de Protestantische Universiteit in Wittenberg. Hij is woonkamer van zijn bus in Hellig Landtiching, Nijmegen, staat zijn bureau. Vlak erbij een blauw beeld van Luther, een replica van ongeveer een meter hoog van het lutherbeeld dat in Wittenberg staat. Zijn kinderen hebben hem dat cadeau gedaan.

Gaan we het begin van de reformatie komend jaar gedenken of vieren?
 „We gaan het vieren. Het is een feest waard dat vijfhonderd jaar geleden allerlei nieuwe ideeën werden nederzettingen op de kerk en theologie, maar op de hele cultuur. Dat dat leidde tot een schending in de kerken, dat zij zo, de verschillen in overtuiging waren te groot geworden. We vieren dat er vijfhonderd jaar geleden iemand kwam die met zijn berisping de kerkelijke traditie keek en die volgens mij – het christelijke en geniale manier opnieuw grondend heeft: luther. Hij heeft nieuwe ideeën over de kerk ontwikkeld, over de mens, over de seksualiteit, het dagelijks leven, vanuit een overkoepelende visie op wat Christus voor ons betekent.”

Op 31 oktober gaat het reformatiejaar van start. Het is een groot feest. Hoe moet dat vieren?
 „Zijn feest. Het is een feest dat trok ingaai, wat aandacht. Is er niet het gewaar dat het een rooms-katholiek feestje wordt?”

Het zou wel eens zo kunnen zijn dat de lutherse wereldfederatie probeert om dichter bij come te worden. Alsof de federatie iets mist van de uitstraling van een figuur als de paus, en zich in de praktijk iets daarvan wil toe-eigenen. Alsof de kerken vertegenwoordigt en die kerken tot eigenlijk heel dicht bij elkaar staan en er bijna sprake is van een grote kerk. Maar dat is eigenlijk niet eentijik. Dan misken je de grote verschillen die er toch recht zijn. Het is niet verstandig dat niet te negeren.

Daarom bespreek ik iets van toenemende clericalisering in het lutheranisme. De Zweedse geestelijken zijn er bijvoorbeeld trots op dat dat hun geestelijken hun ambt in kerken doorgegeven gekregen hebben. Maar waarom is dat zo belangrijk? Moet je daar je gezag aan ontlenen? Zijn Christus en de Bijbel niet genoeg?

Het blijft belangrijk om duidelijk te zijn, maar ezert en naar elkaar. In de kerk zijn er verschillen die onder zijn tussen de verschillende onderwerpen, en je moet jezelf geen compromissen in het denken toestaan. Gewoon logisch redeneren. Maar wat vervelend is, is dat we soms te veel vervelend vasthouden dat we altijd alles moeten meemen. Je moet de moed hebben om dat stel los te laten. En dat betekent niet direct dat er sprake is van verwatering, als je maar nauwkeurig blijft denken en redeneren. Dat is tegelijk de juiste manier om na te denken. Het is niet de manier om gewoon op basis van argumenten te concluderen dat een ander het misschien toch net wat beter ziet

Wat vervelend is, is dat we soms te veel willen vasthouden aan onttane tradities

dan jij. Of niet natuurlijk. Onze maatschappij is anders geworden. Maar als we naar het rooms-katholicisme kijken, dan denk ik dat de verschillen nog te groot zijn. De paus is de bas over de deur naar de hemel – in alle pauselijke wapens staat de kruis van het vissen. De kerk op basis van de Rooms-katholieke kerk haar macht, bijvoorbeeld om gescheiden mensen uit te sluiten van de eucharistie. De gedachte dat de kerk gaat over de toegang tot de hemel, heeft echt grote gevolgen. Maar dat is niet de reden waarom van Luther heet. Je moet alleen dat hele stel – en niet alleen de alfabet – voor Luther aanblijven was voor de reformatie.”

Wat heeft het lutherse gedachtegoed ons te bieden in deze tijd? Het lutherse denken is dat sterker een inzicht van Luther zelf dan van de lutherse theologie zoals die zich ontwikkeld heeft – is

Het is ook precies de reden waarom in de lutherse kerk altijd ieder een uitgenodigd wordt voor het avondmaal. Jezus komt naar de mens toe zoals die is. En de mens hoeft daar niet eerst van alles voor te doen. Als hij zelf zijn eigen nood brood en wijn is Jezus dan aanwezig. Nog steeds dezelfde: als God en mens, als God met mens – Immannel. Het verbeeldt zo dat God blijvend op zoek is naar ons. En hoe dat dan werkt, dat doet er helemaal niet toe. Het voorbeeld is dat God niet op zoek is naar ons, maar om het af te zetten tegen de katholieke en calvinistische opvattingen, maar Luther en de lutheranen zullen dat woord niet gebruiken: veel te fysiek gedacht. Het gaat niet om lichaam en bloed, en het is niet om lichaam en bloed, en het is Gods presentie in onze tijd en ruimte.

In de praktijk hebben het lutheranisme en de lutheranen mis-schienen het nodige overgenomen van het gedachtegoed dat teruggaat op Augustinus, met name zijn die op lutheranen. Het is niet de op-tentamen als andere protestanten – maar dit is een kern van Luther's gedachtegoed. Ik heb lutheranen overvraagd hoe ze dat zien. Maar lutheranen hebben niet van Luther geleerd om samen op te komen voor de verdediging van de eigen kerken en posities. Het is niet verschuilen achter tradities.

In Nederland is de Evangelisch-Lutherse Kerk opgegaan in de Protestantse Kerk in Nederland. Dat is een groot succes. Het is een voorbeeld dat je in een stad als Rotterdam moet hebben. Het lutheranisme heeft een heel andere manier van denken. Het is niet de manier van denken die we vaak zien in de kerk. Het is de manier van denken die we vaak zien in de kerk. Het is de manier van denken die we vaak zien in de kerk. Het is de manier van denken die we vaak zien in de kerk.

Jezus komt naar de mens toe zoals die is. En de mens hoeft daar niet eerst van alles voor te doen. Als hij zelf zijn eigen nood maar besef

dat de inhoudelijke verschillen niet niet gescheiden verder willen gaan. Maar zeker ook bij samenhang. Het gaat om de eigen tradities niet mogen inhervogen als massieve blokken waarover verler niet gepraat kan worden. Samen terug naar de oorsprong, naar de oorsprong van de kerk. Het is niet de oorsprong van de kerk, maar de oorsprong van de mens. Het is niet de oorsprong van de kerk, maar de oorsprong van de mens. Het is niet de oorsprong van de kerk, maar de oorsprong van de mens.

Uiteindelijk werkt Rome vooral via rituelen en uiterlijkheden – voor sommigen echt belangrijk – de innerlijke beleving, de protestanten de eigen kerken en posities. Het is niet verschuilen achter tradities.

Als het gaat om de kerkelijke praktijk, ben ik trouwens niet tegen pluriformiteit. Ik zou me goed kunnen voorstellen dat je in een stad als Rotterdam moet hebben. Het lutheranisme heeft een heel andere manier van denken. Het is niet de manier van denken die we vaak zien in de kerk. Het is de manier van denken die we vaak zien in de kerk. Het is de manier van denken die we vaak zien in de kerk.

schillen zijn. Mensen kunnen dan naar de plek gaan waar ze zich het beste thuis voelen of waaraan ze op een bepaald moment behoefte hebben. In verschillende levensfasen kan dat bijvoorbeeld verschillend zijn. Al die vormen en tradities zijn er om mensen te helpen. Het is niet om Christus te volgen – en daar gaat het om.”

Helmen het lutheranisme en het calvinisme totkomen, als kleinere stromingen in de Rooms-katholieke Kerk en de kerk van vandaag?
 „Ik denk dat het lutheranisme bereid zijn nauwekerige theologie te blijven beoefenen en toechting blijven beschouwen als toelichting op ons leven. Als we in staat zijn om de mensen om ons heen duidelijk te maken dat de visies veranderden met de tijd, dan kan dat helpen. Het is niet de oorsprong van de kerk, maar de oorsprong van de mens. Het is niet de oorsprong van de kerk, maar de oorsprong van de mens.

Uiteindelijk werkt Rome vooral via rituelen en uiterlijkheden – voor sommigen echt belangrijk – de innerlijke beleving, de protestanten de eigen kerken en posities. Het is niet verschuilen achter tradities.