

pagina 3 | 6 februari 2018

# Heilige en geheiligde plaatsen in Israël

## IMPRESSIE

**Ds. M. van de Ruitenbeek**

**Een groep predikanten reist door Israël, met prof. dr. A. Houtman van de Protestantse Theologische Universiteit en dr. M. C. Mulder van het Centrum voor Israëlstudies.**

De Protestantse Theologische Universiteit (PThU) en het Centrum voor Israëlstudies (CIS) organiseerden op 1 februari een interreligieus seminar over de betekenis van heilige plaatsen in Jodendom en christendom. In de Notre Dame te Jeruzalem gingen Nederlandse predikanten hierover in gesprek met Joden en christenen uit de regio.

Pater Eamon Kelly van de organisatie Crossroads of Jewish and Christian History, wees erop dat er in Magdala, in het noorden van Israël, een synagoge uit de tijd van Jezus is opgegraven. „Op die stenen heeft Jezus waarschijnlijk gelopen. Christenen gaan er naartoe om dicht bij de voetsporen van Jezus te komen. Zo wordt een nieuwe heilige plaats geboren.”

Dr. Munther Isaac (Bethlehem Bible College) verbond vervolgens heiligheid niet alleen met de aanwezigheid van God op een bepaalde plaats. Het ging hem vooral om mensen, van wie een heilig leven gevraagd wordt. „Uiteindelijk is Gods aanwezigheid niet aan plaats en tijd gebonden. Johannes schrijft dat God overal aanbeden mag worden in Geest en waarheid. Toch blijft Jezus ook positief spreken over Jeruzalem, omdat het aan Hem toebehoort.”