

COLLECTIE DS. A.M. LINDEBOOM

Ds. Antonius Margarites Lindeboom (1911-1998) studeerde aan de Theologische School te Kampen 1929-1937, predikant te Kampen (1946), Twijzel (1953), Staphorst en Rouveen (1960), emeritaat op 1 maart 1965 en laatst wonende te Hooghalen.

Lit.: *JGKN* 1999, 539-540.

Bibl.: *Hervormd en Gereformeerd* (Aalten 1957); *De theologen gingen voorop. Eenvouding verhaal van de ontmanteling van de Gereformeerde Kerken* (Kampen 1987).

Geschonken door een dochter van ds. A.M. Lindeboom in mei 1996.

Het betreft een manuscript geschreven ca. 1991 en bedoeld voor publicatie onder de titel: *De engel des lichts en de brullende leeuw. Over de aantasting en vernietiging van de gereformeerde religie.*

Globale inhoud met paginanummers:

Te weinig bedacht, 1; In de Middeleeuwen is er iets gebeurd, 19; Toen de grondslagen werden vernield, 35; De grote nederlaag, 50; Wat de bedoeling was, 93; Waarop niet was gerekend, 105; Hoe het groeide, 145; De oorlog om de openbare belijdenis, 164; Weer terug op de hoofdweg, 266; Verder langs de weg van de schone schijn, 332a; Avondmaal en Eucharistie, 354a; Samen op Weg, 381; Samen in de eindtijd, 441; Ook bij de loochening van de opstanding samen op weg, 473; De oorlog rondom huwelijk en homosexualiteit, 506; Kerk en Israël: van verkondiging tot gesprek, 592; De zending onder heidenen en moslims, 642; In het einde erger dan in het begin, 701; Slot, 813-878.

Omvang: 2 dozen

Voorbereidend werk

1. Fragmenten
2. 'Het ingekorte manuscript', p. 640137 en losse pagina's.

Manuscript

3. nr. 1-380.
4. nr. 381-591, met brieven van: J. Westerink, B. van Oeveren, J. Hoek.
5. nr. 592-700.
6. nr. 701-878.

Kopieën

7. kopie idem, 1-163.
8. kopie idem, 164-265.
9. kopie idem, 266-380.
10. kopie idem, 381-440.
11. kopie idem, 441-472.
12. kopie idem, 473-506.
13. kopie idem, 506-591.
14. kopie idem, 592-700.
15. kopie idem, 592-642 (Kerk en Israël), met brief van dr. J. Helderma, Badhoevedorp.
16. kopie idem, 701-812.

N.B. nr. 813-878 bestaat niet in kopie.